

Bewonersblad voor de locaties van Marga Klompé in regio Aalten - Bredevoort

Bewonersblad

Voorjaar 2026



De contactclown
bij Marga Klompé

Volop lente
bij Marga Klompé

De mooiste
en lekkerste
taarten

**Marga
Klompé** 
voor het beste van elk moment

Voorwoord raad van bestuur

Beste bewoners,

Het laatste deel van de winter leverde prachtige plaatjes op van witte daken en sprookjesachtige tuinen. Tegelijkertijd ben ik ook blij dat de dagen weer wat langer worden, de zon zich vaker laat zien en de temperatuur aangenamer wordt. De lente kondigt zich aan. Een seizoen van nieuw begin, groei en vooruitkijken.

Ook binnen Marga Klompé komen we in de lente weer volop in beweging en kijken we uit naar een aantal nieuwe ontwikkelingen. We werken aan mooie plannen voor de toekomst: nieuwe gebouwen, waarin het prettig wonen is en waarin we de ontmoeting met de buurt meer willen stimuleren. Daarbij hebben we onlangs een bijzondere mijlpaal bereikt: de vergunning voor de bouw van de nieuwe Molenberg in Groenlo is rond en we kunnen dit jaar daadwerkelijk starten met de bouw. Een moment om trots op te zijn! Met deze stap investeren we niet alleen in een nieuw gebouw, maar vooral in een fijne plek om te wonen én te werken. Ook op de andere locaties wordt volop gewerkt aan verbetering van de bestaande huisvesting of de ontwikkeling van nieuwe plannen.

Tegelijkertijd zien we dat de wereld om ons heen verandert en de zorg verandert mee. We merken dat er steeds minder collega's beschikbaar zijn in de ouderenzorg. Dat vraagt van ons om de zorg anders te organiseren en nieuwe verbindingen aan te gaan.

Een ontwikkeling die we verder willen versterken, is die van zorgzame buurten. We geloven dat goede ouderenzorg niet alleen binnen de muren van onze locaties plaatsvindt, maar juist ook in verbinding met de wijk en de mensen om ons heen. Familieleden, vrijwilligers, buurtbewoners en maatschappelijke organisaties spelen hierin een steeds grotere rol.

Mooie voorbeelden hiervan zien we nu ook al in de bijdrage die vrijwilligers en mantelzorgers leveren. Dankzij hun betrokkenheid, tijd en energie kunnen we veel activiteiten organiseren die het leven kleur en plezier geven. Zonder hen zouden veel momenten van ontmoeting en gezelligheid niet mogelijk zijn. Hun inzet is van onschatbare waarde, voor u als bewoner én voor ons als organisatie.

De lente laat zien dat groei vaak begint met kleine stappen. Met nieuwe plannen, nieuwe samenwerkingen en nieuwe energie bouwen we verder aan een toekomst waarin we - samen met de buurt - goede zorg blijven bieden. Laten we dit voorjaar gebruiken om elkaar te blijven ontmoeten, om verbinding te zoeken en om samen te bouwen aan een zorgzame gemeenschap binnen Marga Klompé én daarbuiten.

Met hartelijke groet,
namens de raad van bestuur,
Peter Meulenberg



De contactclown bij Marga Klompé

Binnen de locaties van Marga Klompé draait alles om menselijkheid, nabijheid en aandacht voor wie iemand is. In die visie past ook de inzet van de contactclown. In 2025 hebben veel bewoners en medewerkers al kennisgemaakt met Frank, contactclown Pipo van oortje binnen de regio. Ook in 2026 zal hij opnieuw aanwezig zijn op verschillende woongroepen om samen met bewoners waardevolle momenten van contact en verbinding te creëren.

Aansluiten bij de belevingswereld

Een contactclown werkt anders dan een clown die we kennen van het circus of theater. Het gaat niet om optreden, grappen maken of mensen aan het lachen krijgen. De contactclown sluit aan bij de belevingswereld van de bewoner, precies daar waar iemand zich op dat moment bevindt. Dat gebeurt vanuit gelijkwaardigheid en met veel aandacht voor signalen, emoties en behoeften. Juist voor bewoners bij wie taal minder beschikbaar is, kan deze vorm van contact veel betekenen. Door kleine gebaren, mimiek, oogcontact en rust ontstaat er ruimte voor ontmoeting. Zonder woorden, maar met gevoel.

Wat een contactclown kan betekenen

De inzet van de contactclown draagt bij aan meerdere belangrijke aspecten van het dagelijks leven binnen Marga Klompé:

- Bewoners worden gezien en gehoord, ook zonder woorden

- Er ontstaat rust, ontspanning of juist lichte activatie
- Bewoners ervaren eigen regie: zij bepalen het tempo en de richting
- Momenten blijven vaak nog lang voelbaar na het bezoek

Contact staat altijd centraal. Soms ontstaat er een glimlach of een lach, soms juist een rustig, ontroerend moment. Alles is goed, niets hoeft.

Samenwerking met de zorg

Voordat de contactclown de woongroep op komt, is er altijd afstemming met de zorg. Zijn er bijzonderheden? Is er iets om rekening mee te houden? Deze samenwerking zorgt ervoor dat het contact veilig, respectvol en afgestemd blijft op de bewoner.

Samen onvergetelijke momenten

De inzet van de contactclown past bij de visie van Marga Klompé: zorg die verder kijkt dan alleen het lichamelijke, en ruimte biedt aan ontmoeting, betekenis en mens-zijn. In 2026 worden opnieuw samen met bewoners kleine, maar waardevolle momenten gecreëerd momenten die misschien niet altijd in woorden te vangen zijn, maar die wel gevoeld worden.

Meer informatie over de werkwijze van de contactclown is te vinden via www.pipovanoortje.nl

Ouderen zijn GOUW waard

Hoezo ouderen niks meer waard?
We zijn een fortuin waard!

We hebben zilver in onze haren,
Goud in onze tanden,
Gas in onze darmen,
Stenen in onze nieren,
Lood in onze schoenen,
Kalk aan onze nagels,
Staal in onze heupen,

Plastic in onze knieën,
Vol met dure medicijnen
Lijken we wel op goudmijnen.
Een mens met zoveel mineralen,
Is met geen miljoen te betalen.
Daarom ga ik fier door 't leven,
Neem kritiek op als een spons,

**Want door al die rijkdom
drijft de economie nog
steeds op ons.**



Kniepertjes en oliebollen

Eind van het jaar hing er een heerlijke geur in Beth San van vers gebakken kniepertjes en oliebollen. Vrijwilligers en familie hebben deze gebakken. Bewoners en gasten konden er van proeven met een lekkere kop koffie, thee of glühwein. Was genieten zo aan het eind van het jaar 2025.



Pubkwis Stegemanhof

Op zondagmiddag in januari de derde winter 60+ pubkwis. In een afgeladen Grand Café Stegemanhof streden diverse teams. Ook dit keer en mix tussen jong en oud(er). Behalve een oergezellige middag werd ook de hersenpan van menigeen geactiveerd. In februari was de laatste pubkwis van deze periode. Met maar liefst zeven verschillende groepen ging het er fanatiek aan toe. Onder leiding van Chiel de kwismaster en in samenwerking met talentverbinder-Aalten was het een gezellige middag.



Nieuwjaars- bijeenkomsten

In de Grand Cafés van Ambthuis, Stegemanhof en Beth San zijn ze het jaar goed begonnen. Vele bewoners vanuit de verschillende locaties, vrijwilligers, burens en medewerkers waren aanwezig om elkaar het beste te wensen! Traditie getrouw was er tijdens de koffie een kort woordje door de B&W gemeente Aalten. Waarna er samen geproost werd op een gezond, liefdevol en gezellig 2026.



Lente

Lente of voorjaar is één van de vier seizoenen, naast de zomer, herfst en winter.

De lente begint meestal op 20 maart. De zon gaat steeds meer schijnen en alle planten, bomen en bloemen gaan weer groeien en bloeien. In de lente zie je ook veel jonge dieren.

De aarde draait in een heel jaar een rondje om de zon. Maar omdat de stand van de aarde ten opzichte van de zon een beetje scheef is, schijnt de zon in de zomer het meest op het noordelijk halfrond van de aarde en in de winter op het zuidelijke halfrond. Bij het begin van de herfst en de lente is de stand van de zon er precies tussenin.

Op het noordelijke halfrond begint de lente meestal op 20 maart en soms op 21 maart. De dag en de nacht zijn dan ongeveer even lang. Op het zuidelijke halfrond is het precies andersom, daar begint de lente op 22 of 23 september.

Kenmerken van de lente

- Het is al wat langer licht.
- De zon heeft al meer kracht en de temperatuur kan best al heel aangenaam zijn.
- De knoppen van bomen en struiken gaan uitlopen en je ziet overal bloesem.
- Je ziet veel knol- en bolgewassen, zoals krokussen, narcissen, tulpen en hyacinten.
- Dieren komen uit hun winterslaap of winterrust.
- Vogels gaan nestelen en broeden.
- Er worden veel jonge dieren geboren zoals kalfjes, kuikentjes, lammetjes en biggetjes.

In de lente zie je veel bloemen boven de grond komen. Vooral de knol- en bolgewassen, zoals onder andere de tulp en de narcissen. Maar ook aan de bomen worden de knoppen, die er in de herfst en winter al zaten steeds dikker. Uit sommige knoppen komen nieuwe blaadjes en uit anderen bloemen. Vooral de prunus kan prachtig bloeien.

Bloemen aan de bomen zijn erg belangrijk, want uit de bloemen groeien later de nieuwe vruchten. Trekvogels keren terug. Veel vogels die in de herfst naar warmere landen zijn vertrokken keren in de lente weer terug. Dat zijn bijvoorbeeld de zwaluw, de ooievaar en de koekoek. Omdat de vogels hier in de zomer 'te gast' zijn noemen we ze zomergasten. Vogels uit Scandinavië, die in de winter hier te gast zijn geweest, omdat het hier niet zo koud is als in het hoge noorden, keren nu terug naar Scandinavië omdat het daar ook weer warmer wordt.

De dieren die in de winter een winterslaap of winterrust hebben gehouden worden in de lente 'wakker' en actiever. Reptielen en amfibieën zoals kikkers en padden, die diep zaten weggekropen in de modder gaan op zoek naar een vrouwtje en naar een plek om hun eieren te leggen (onder andere de paddentrek). Dieren die een winterrust hebben gehouden, waren wel weggekropen in een hol, maar zijn tussendoor wel af en toe wakker geworden om wat te eten. Deze dieren worden in de lente helemaal wakker. De eekhoorn is hiervan een goed voorbeeld.



Ook de echte winterslapers zoals de egel, de adder en de vleermuis worden wakker, net zoals de insecten die een winterslaap hebben gehouden, zoals het lieveheersbeestje en de kleine vos (een vlindersoort).

Er zijn ook dieren die in de loop van het seizoen van vacht veranderden. Zij kregen in de winter dus een lekkere warme jas aan en zo konden zij veel beter tegen de kou. Als het lente wordt verdwijnt de wintervacht weer en maakt plaats voor een dunnere zomervacht.

In de lente gaan de meeste vogels broeden en krijgen veel zoogdieren hun jongen. Dit komt omdat er in het voorjaar weer meer voedsel te vinden is. Dan hebben jonge dieren een betere kans om te overleven. De jongen van de meeste zoogdieren die buiten leven moeten al snel op eigen poten staan, zoals een veulen, een kalf of een lammetje. Maar dieren die in een hol geboren worden zijn vaak nog blind (konijntjes) en soms ook nog kaal(muizen). Bij vogels is het ook zo. Als ze op de grond leven, zoals kippen en eenden, kunnen de jongen al snel met hun moeder mee en hun eigen eten opscharrelen. Zulke vogels noemen we nestvlinders. Dat zijn eigenlijk bijna alle weidevogels en watervogels. Hebben de vogels een goed verborgen nest, dan zijn de jongen meestal kaal en blind en wordt er lang voor ze gezorgd. Eigenlijk alle zangvogels, roofvogels en uilen. Deze vogels worden nestblijvers genoemd.

Stichting Vrienden

Toen je 23 januari het Hoge Veld binnen liep kwam de heerlijke geur van gebakken kniepertjes je al tegemoet. Op alle woningen werd er door de leden van de Stichting Vrienden heerlijke kniepertjes gebakken. Wat heeft iedereen genoten van deze activiteit. Stichting Vrienden, bedankt!





Optreden Mannenkoor Leedvermaak in Stegemanhof

28 januari was bij Stegemanhof de eerste activiteit van het jaar. Mannenkoor Leedvermaak uit Eibergen kwam optreden. Met verschillende melodieën en

categorieën was er voor iedereen een lied om mee te zingen. Samen met bewoners en gasten uit de wijk, was het een gezellige woensdagmiddag in het Grand Café Stegemanhof.

Koekjes bakken

Op Valentijnsdag gingen de weekendkrachten Els en Lot samen met de bewoners koekjes bakken. Natuurlijk werden de koekjes in een hart vorm gemaakt. Voor elke bewoner hebben zij een zakje hart koekjes gemaakt en dit ook bij hun langs gebracht.



Valentijnsdag



3 februari hebben de vrijwilligers Tiny en Lieny in het Ambthuis een leuke creatieve middag georganiseerd. Een hartje mozaïeken, alvast voor Valentijnsdag.





Gezellige middag met Wim Kreykes

4 februari hebben de bewoners een gezellige middag gehad, verzorgd door Wim Kreykes met altsaxofoon. Bewoners hebben erg genoten van de bekende liedjes die gespeeld werden.

Duo Een en Ander

Duo Een en Ander kwam 5 februari een optreden verzorgen in het Grand Café Beth San. Een optreden met veel bekende meezingers voor de bewoners en gasten. Bij sommige nummers mocht er zelfs op de tafels geslagen worden, wat de sfeer nog beter maakte. En de middag werd afgesloten met een heuse polonaise. Natuurlijk was er voor iedereen een drankje of advocaatje met slagroom. Kortom een middag vol muziek en veel gezelligheid.



Bak middag

23 februari kwam Jolanda Kobus weer bakken in Beth San met de bewoners. Deze keer werden er muffins gemaakt. En ze werden weer met smaak opgegeten.





Olympische Spelen



Nederland was in de ban van de Olympische Winterspelen. Daarom werd er in Beth San veel aandacht besteed aan de Olympische Spelen. Grand Café was omgetoverd in de sfeer van de spelen en werd er van een groot scherm de spelen bekeken. Foto's van de spelers stonden te pronken op de balie.

Ook werd er een prijsvraag uitgezet om het aantal medailles te raden wat de Nederlanders zouden behalen. Mevrouw Heinen zat het dichtst bij de aantallen en werd onze eigen Olympische kampioen van Beth San.



Kom de cliëntenraad van het Ambthuis versterken!

De cliëntenraad Ambthuis zoekt twee enthousiaste nieuwe leden ter versterking van het team. Mensen die willen meedenken en meebeslissen over onderwerpen die er écht toe doen.

Waarom meedoen?

- Uw stem telt: u behartigt samen de belangen van bewoners op het Ambthuis.
- U denkt mee over belangrijke thema's zoals kwaliteit van zorg, welzijn en leefomgeving.
- U ontmoet nieuwe mensen en leert veel over de organisatie en de ontwikkelingen in de zorg.

Voor wie?

Bewoners of hun naasten kunnen aansluiten bij de cliëntenraad. Ook vrijwilligers en mensen die zich betrokken voelen bij het Ambthuis en zich willen verbinden aan de organisatie zijn van harte welkom.

Uw brede blik en betrokkenheid zijn belangrijker dan ervaring

Voor deelname is geen ervaring vereist. Wel is het belangrijk dat u met een open en brede blik kunt kijken naar de belangen van alle bewoners van de locatie. Zo helpt u mee om voor iedereen de zorg en het welzijn te verbeteren. Wij vergaderen acht keer per jaar.

Nieuwsgierig?

U bent van harte welkom om vrijblijvend aan te schuiven bij een vergadering. Zo kunt u zelf ervaren of het bij u past. De koffie staat klaar!

Interesse?

Neem contact op met de cliëntenraad Ambthuis via secr.clientenraden@szmk.nl of bel naar onze ondersteuner Karina Fremmer: 06 13 11 44 17. Wij vertellen u graag meer!



Samen maken we het verschil. Doet u mee?

Zomertijd

Op 29 maart 2026 gaat de klok 's nachts om 2.00 uur één uur vooruit.

In het laatste weekend van maart gaat de klok een uur vooruit. De tijd die daarna geldt heet zomertijd. De zomertijd zorgt ervoor dat het 's morgens een uur later licht is, en 's avonds een uur later donker.

Op 21 juni, de langste dag van het jaar, wordt het rond 5.20 uur licht en gaat de zon onder rond 22.00 uur.

Waarom wordt de klok 2x per jaar verzet?

Nederland heeft in 1977 de zomertijd ingevoerd om aan te sluiten bij de buurlanden. De zomertijd en de wintertijd zijn een afspraak van de Europese Unie. In bijna alle landen van Europa gaat de klok om maart een uur vooruit. En in oktober achteruit.

Klok verzetten om aan te sluiten bij buurlanden

Veel andere Europese landen hebben de zomertijd ingevoerd om energie te besparen. De Nederlandse overheid voerde de zomertijd in 1977 in, zodat Nederland dezelfde tijd had als de buurlanden. Sinds 1980 is de zomertijd Europees geregeld.

Bron: website van rijksoverheid

Dus in de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 maart zetten we de klok en uurtje vooruit!



De mooiste en lekkerste taarten



Wat een gezellige taartenbakwedstrijd in het Grand Café Stegemanhof. Zeven medewerkers streden om de mooiste en lekkerste taart. Thuis werden de taarten gebakken en in het Grand Café werden ze verder op smaak gemaakt en gedecoreerd. Een zware taak voor de jury om een winnaar te kiezen. Loes ging er met de 1e prijs vandoor, een "gouden taartschep. Een activiteit die zeer in de smaak viel.

Pasen

5 en 6 april 2026

Eitjes, paashazen en een lekker ontbijt. Veel mensen in Nederland vieren Pasen. Maar wat is Pasen eigenlijk? En wat vieren we precies? Pasen is een van de belangrijkste feesten in het christendom en bestaat uit vijf speciale dagen. Deze hebben allemaal te maken met de dood van Jezus Christus. Dat zit volgens de Bijbel, het boek van de christenen, ongeveer zo: In zijn leven deed Jezus veel goede dingen voor mensen. Zo vertelde hij hen dat ze van elkaar moesten houden, gaf hij hen te eten en maakte hij zieken beter. De Romeinen waren hier niet blij mee en vonden Jezus vooral een onruststoker. Door hem te martelen en aan een kruis te nagelen wilden ze van hem af komen. Maar toen stond hij op uit de dood...

Een nieuw begin

Pasen is ook het feest van een nieuw begin. Het is geen toeval dat het in de lente wordt gevierd. In de lente komt de natuur weer tot leven. En het is ook de tijd van Pesach, het joodse feest om de vlucht van het joodse volk uit Egypte te vieren. Het hele verhaal rond de dood van Jezus speelde in deze tijd.

Twee dagen vrij

De datum van Pasen wordt op een aparte manier berekend. Die berekening hebben de christenen overgenomen van de joodse kalender. Pasen begint op de eerste zondag ná de eerste volle maan van de lente. Op z'n vroegst is dat 22 maart en op z'n laatst 25 april. Het is dus ieder jaar op een andere datum.

Pasen duurt twee dagen

Eerste Paasdag geloven christenen dat Jezus Christus op de zondag van Pasen terug kwam uit de dood.

Vandaag de dag betekent Tweede Paasdag vooral: lekker lang weekend! Wat doe jij op deze vrije maandag? Lekker luiëren? Een leuk uitstapje maken? Winkelen? Tegenwoordig is ook in de kerk geen speciale viering meer met Tweede Paasdag. Er is alleen nog de traditie over dat de belangrijkste christelijke feesten meerdere dagen duren. Gek genoeg is juist vaak de avond vóór een feestdag veel belangrijker geworden. Bij Pasen is dat de wake op Paaszaterdag.

Sommige dingen van Pasen lijken op Kerstmis. Mensen stuurden elkaar vroeger paaskaarten. In de huiskamer kan een paasboom staan. En je eet extra luxe en lekker: met het paasontbijt. Versierde eieren horen wel speciaal bij Pasen, hardgekookt of van chocola. Ze staan voor nieuw leven en vruchtbaarheid. Soms zijn ze verstopt en soms brengt de paashaas ze langs. Want die kan na de koude winter weer lekker rondrennen.

Bron: Weet wat je viert



Voorjaarspuzzel

P	S	M	F	I	E	T	S	P	A	D	B
E	T	O	E	R	T	O	C	H	T	C	A
D	U	U	Y	A	R	S	L	O	T	F	G
A	U	N	P	C	A	D	R	G	R	I	A
A	R	T	R	E	P	R	O	U	A	E	G
L	L	A	G	F	P	A	T	R	A	T	E
S	E	I	N	I	E	A	C	B	K	S	D
P	I	N	I	E	R	D	E	S	S	R	R
A	T	B	T	T	M	N	L	T	T	O	A
K	N	I	T	S	L	A	F	E	E	U	G
E	E	K	E	U	E	T	E	I	I	T	E
N	V	E	K	S	H	S	R	F	F	E	R

Bagagedrager
Fietsbrug
Fietskaart
Fietspad

Fietsroute
Helm
Ketting
Mountainbike

Pedaal
Racefiets
Reflector
Slot

Spaken
Standaard
Stuur
Toertocht

Trapper
Ventiel

--	--	--	--	--	--

Leden Cliëntenraden Aalten / Bredevoort

Per maart 2026

Leden cliëntenraad Beth San

- De heer J. van Zuidam, CCR-lid
Cliënt woonzorgcentrum
- Mevr. J. Tenten
Familie cliënt woning 29
- Mevr. A. Lammers
Familie cliënt woning 35
- (Vacature)

Leden cliëntenraad Stegemanhof/Hoge Veld

- Mevr. R. Stoffels
Cliënt Stegemanhof
- De heer G. Luimes
Cliënt Stegemanhof
- Mevr. R. Vonderhorst
Contactpersoon Hoge Veld
- De heer B. Twilhaar
Cliënt Stegemanhof
- (Vacature)

Leden cliëntenraad Ambthuis/kleinschalig wonen

- De heer A.J. Hummelink
Cliënt woonzorgcentrum
- De heer A.J. Geerdes
Contactpersoon kleinschalig wonen
- (Vacature)

Leden cliëntenraad Thuiszorg Marga Klompé

- Mevr. M.J. Dibbets-Jansen
Winterswijk
- Mevr. S. de Booij
Winterswijk
- De heer W.R. Broeke
Lochem
- Mevr. E. Venderbosch
Lochem
- Regio Aalten
Vacature

Bureau Ondersteuning Cliëntenraden
Morgenzonweg 29
7101 BH Winterswijk
Tel: 06-13114417 (Karina Fremmer) / 06-22418579
(Monique Fokkert)
Email: secr.cliëntenraden@szmk.nl

Bloemen langs de weg

Het einde van de winter nadert, althans dat gevoel krijg ik als ik naar de natuur kijk en luister. De dagen worden weer langer en de vogels beginnen steeds enthousiaster te fluiten. Vandaag was ook de eerste dag dat ik even zonder jas naar buiten liep. Zelf kijk ik ook erg uit naar de eerste bloemen die hopelijk uit de bolletjes omhoog komen welke ik in het najaar heb geplant.

Lente, dat gevoel vinden veel mensen heel fijn. Maar, wat is dat nu eigenlijk dat lentegevoel?

De lente is voor veel mensen een tijd waarin we letterlijk uit onze huizen komen. We gaan naar buiten en voelen dat de zon meer kracht krijgt. In de lente ontwaakt de natuur en komt opnieuw tot bloei. Vaak krijgen we hier zelf ook positieve energie van.

Maar soms zorgt het leven er ook voor dat we even geen oog kunnen hebben voor de aankomende lente. Als om welke reden dan ook het leven stil lijkt te staan dan kan de winter gevoelsmatig lang aanhouden, ook al heeft de lente al zijn intrede gedaan. Misschien is dat bij u het geval of kent u iemand die dit ervaart. Dan nodig ik u uit om onderstaand gedicht van Marinus van den Berg even te lezen.

Bloemen langs de weg

*Je loopt soms op de levensweg
moe en verlaten.*

*Je denkt: wie ziet mij
waartoe is al mijn inspanning?
Teleurstelling, pijn, de moeite
van het bestaan drukken.*

*Je loopt soms op de levensweg
alles lijkt dor en triest.*

*Je ziet niets dat tot je spreekt.
Iedereen lijkt het voor de wind
te gaan.*

Je voelt zelf alleen tegenwind.

*Maar dan zijn er ineens bloemen
langs de weg.*

*Je ontvangt onverwacht erkenning.
Je ontvangt waardering voor wie
je bent en wat je doet.*

*Complimenten die naar je
toekomen
als schouderklopjes.*

*Niemand kan leven en zorgen voor
een ander zonder bloemen
langs de weg.*

*Zonder die kleine tekenen van
liefde en waardering.*

*Ze zijn als een zachte bries
als de wind die je opduwt.*

Hoe mooi zou het zijn dat we allemaal proberen om zo'n bloemetje langs iemands weg te zijn. Op welke manier dan ook. Juist in een wereld waarin veel grote, helaas ook veel nare gebeurtenissen elkaar opvolgen is een klein gebaar als een bloemetje - zowel in figuurlijke als letterlijke zin - heel betekenisvol.

Ik wens u dan ook allen toe dat u oog mag blijven houden voor mooie bloemen op uw weg, zowel die u zelf heeft geplant als bloemen die u hopelijk mag ontvangen.

Met een vriendelijke groet namens de vakgroep geestelijke verzorging,

Michelle Hobelman- van Leussen

Verandering hoort bij het leven

Binnen de vakgroep geestelijke verzorging is een verandering te melden.

Met ingang van 1 maart zal Petra Beurskens werkzaam zijn in De Molenberg. Zij neemt daar de plaats in van Petra Speelman.

Petra Beurskens is ook geestelijk verzorger in Pronswede, De Berkhof, Mariënhof en De Hassinkhof. Petra Speelman blijft werkzaam op de locaties in Aalten en Bredevoort.

**Marga
Klompé** 
voor het beste van elk moment